

GROOTS KABOUTERFEEST!

De kinderen worden uitgenodigd als kabouter verkleed aan de activiteiten op de feestzaterdagdelen deel te nemen. Het hoeft echter niet. Maar... kom je verkleed als kabouter, heb je ook nog kans op een prijs!

Je gaat in ieder geval op de foto en op de oogstdag op 3 september worden alle foto's van de verklede kabouters gepresenteerd en worden de prijzen bekend gemaakt.

JOPIE HUISMAN

Jopie Huisman (1922 - 2000) was de jongste telg uit een gezin met zeven kinderen. Heel vroeg is hij al begonnen met tekenen en na zijn scholing is hij huisschilder geworden en plateelschilder. Daarna volgde een korte periode werkend in de handel van lompjes en metaalen en als vertegenwoordiger in de metaalhandel.

In die periode - rond 1963 - is er al een expositie van zijn werk in de 'Blauwe Hand' in Harlingen te bewonderen. Vanaf 1973 stort hij zich volledig op zijn schilderwerk met als fascinatie het leven van alledag. Hij kon als geen ander omgaan met alle mensen die hij ontmoette. Met veel koppigheid, doorzettingsvermogen en onverzettelijkheid heeft hij zijn gehele oeuvre tot stand gebracht. Jopie Huisman was een authentiek, krachtig mens en zeer gepassioneerd. Had grote affiniteit met de arme sloeber, lichte ze met zijn schilderijen uit de vergetelheid en armoede, was uitermate gastvrij voor hen en luisterde naar deze mensen. Zijn schilderijen zijn een hommage aan het Friese boerenleven, het landschap en aan de cultuur. Maar Jopie Huisman kon ook de humor vermaken in beeld brengen. Ook zijn oog voor het absurde, menselijke maat en de relatie tussen mensen geeft veel mensen troost.

Werk van Jopie Huisman is in 2016 te zien in het Rien Poortvlietmuseum, van 1 april tot 1 november. Uw bezoek meer dan waard.



BELANGRIJKE ZAKEN:

- De programma's op de zaterdag zijn van 11.00 tot 16.00 uur.
- De kosten voor de feestzaterdagdelen zijn 5 euro per kind t/m 12 jaar en 10 euro voor oudere kinderen en volwassenen (hierbij is alles inbegrepen: pont, entree musea, traktaties enz.)
- Geef je van te voren op: info@rienpoortvlietmuseum.nl of info@landbouwmuseumtiengemetten.nl

Op alle feestzaterdagdelen van de maanden mei t/m augustus zullen op vaste tijdstippen (half 12, half 1, half 2, half 3) rondleidingen verzorgd worden door het museum van Rien Poortvliet. Zo komt u meer te weten over Rien Poortvliet en de tentoongestelde werken. Ook het werk van Jopie Huisman is dan te bewonderen! De maximale grootte van een groep is 15 personen, dus meld u van te voren!



Rien Poortvlietmuseum
Tiengemetten 14
3284 BE Zuid Beijerland
t. 0186 66 1747
info@rienpoortvlietmuseum.nl
www.rienpoortvlietmuseum.nl



Landbouwmuseum
Tiengemetten 19
3284 BE Zuid Beijerland
t. 0186 66 0236
info@landbouwmuseumtiengemetten.nl
www.landbouwmuseumtiengemetten.nl



WAT KUN JE ALLEMAAL DOEN OP DE KABOUTERZOLDER?

Het gaat een bijzonder kabouterjaar worden, want de kabouter van Rien Poortvliet viert zijn veertigste verjaardag. Dat moet natuurlijk gevierd worden met een bezoek aan de kabouterzolder!

- Aan de wanden kun je de prachtige werken over de kabouters uit de boeken van Rien Poortvliet bewonderen.
- In de leeshoek liggen alle kabouterboeken om in te zien en te lezen. Ga in de voorleesstoel zitten en lees je (klein)kind uit een boek voor!
- In de speelhoek en het kabouterhuis kun je spelen en als je een van de rode kaboutermutsen opzet, kun je je een echte kabouter voelen!
- In de dvd-hoek kun je kijken naar een dvd van "David de kabouter".
- Aan de knutseltafel kun je tekenen, kleuren, of een kabouterknutselwerkje maken.
- In het griezelbos ervaar je de vijf zintuigen, die kabouters ook hebben.
- Een kaartje schrijven of een tekening maken voor kabouter Spruiteprak kan aan het tafeltje achter de trap.
- Ook kun je raden hoeveel natuurproducten kabouter Spruiteprak in de glazen pot op de grote tafel verzameld heeft.



IETS TE VIEREN ???

- Al eens aan een kabouterfeestje gedacht?
- Een verjaardagsfeestje met de jarige in het middelpunt! Familie Spruiteprak is thuis om de kabouters op feestelijke wijze te ontvangen en de feestvierders worden op de zolder vermaakt met spelletjes, voorlezen en knutselen.
- Maar ook ouders en/of oma's en opa's die bijv. met het gezin erop uitrekken naar Tiengemetten vinden het vast leuk om de (klein)kinderen te trak-



- ren op een uurtje pret op de kabouterzolder. Ook hierbij zal de familie Spruiteprak de kinderen ontvangen.
- Schoolreisjes, clubs en verenigingen zijn natuurlijk ook van harte welkom!
- Voor oudere kinderen (8 t/m 12 jaar) is er een opdrachttocht door het museum. Spelenderwijs leren kinderen over Rien Poortvliet en zijn kunstwerken.
- Er zijn tal van mogelijkheden met het Landbouwmuseum, pannenkoeken eten en Speelnatuur. In onderling overleg wordt het programma samengesteld.



**ZATERDAG 7 MEI
11.00 - 16.00 UUR**

De wereld van Rien Poortvliet in zandsculpturen
Kabouterspeurtocht met Kabouter Spruiteprak en zijn vrouwje.
Tal van leuke kabouteractiviteiten in en om het Rien Poortvlietmuseum.

Je ziet het groeien in het Landbouwmuseum

Waar komt jouw eten echt vandaan?
Zelf zaaien met Boer Leen.
Neem eigen zaai zaad mee voor thuis.

**DE KABOUTER VIERT ZIJN
VERJAARDAG OP
TIENGEMETEN!**

Natuurlijk vieren we de 40^e verjaardag van de kabouter in 2016 met extra activiteiten. Elke eerste zaterdag van de maanden mei t/m augustus is het feest op Tiengemeten:
In samenwerking met het landbouwmuseum worden op deze feestzaterdagen veel verschillende activiteiten georganiseerd!

De musea gaan open vanaf vrijdag 25 maart.

**TWEEDE PAASDAG
TIENGEMETEN
PAASEILAND**



**ZATERDAG 4 JUNI
13.00 - 17.00 UUR**

Landbouw ontmoet natuur!

Informatief en discussieprogramma over de ontwikkeling van Tiengemeten.
Film van Digna Sinke over Tiengemeten.
Discussie met een panel van deskundigen over landbouw en natuur.
Crea-kabouterdag bij het Rien Poortvlietmuseum
Ga aan de slag met landbouw- en natuurproducten.



Paasactiviteit op Speelnatuur

Met je speelnatuurkaartje verse eieren halen bij het Landbouwmuseum
Je eigen ei versieren in het Rien Poortvlietmuseum.
Verschillende paasknutselwerkjes maken met Kabouter Spruiteprak en zijn vrouwje.
Ook eerste Paasdag geopend.



**ZATERDAG 2 JULI
11.00 - 16.00 UUR**

Feest in kabouterland!

Kabouterspelletjes, kabouterknutselen en natuurlijk smullen...

Frietjes eten in het landbouwmuseum

Proefjes en weetjes over de aardappel, lekker en leuk!
Neem je eigen kabouter aardappeltjes mee naar huis.



**ZATERDAG 6 AUGUSTUS
11.00 UUR TOT 16.00 UUR**

Kabouters in vakantie stemming!

Neem je eigen tentje mee - we maken voor een dagje een kaboutercamping!
Allerlei leuke vakantie en campingactiviteiten. En... met je Eilandkaart ben je deze dag ook welkom in Speelnatuur!

**ZATERDAG 3 SEPTEMBER
11.00 UUR TOT 16.00 UUR**

Oogstdag

Beleef de oogst zoals in vroeger tijden. Graan dorsen, Aardappels rooien,
Een rit met de paarden over het eiland, Schminken, Brood bakken in een takken-oven, Springkussen, Oude ambachten, Boerenmarkt met streekproducten.

Familie Spruiteprak is natuurlijk ook aanwezig!

Entree beide musea is deze dag gratis.